



Luckas VANDER TAELEN

Acteur, schrijver, journalist, politicus, reportagemaker, columnist, zanger...

Inderdaad. Onze spreker, historicus van opleiding (VUB), is ook zanger! Zijn eerste bekendheid gaat terug naar zijn prille jeugd toen hij als zanger optrad in de *new wave band* Lavvi Ebbel ! Enkele jaren geleden hernam hij zelfs de optredens.

Zijn politieke carrière nam een aanvang in...Europa, als Europees parlementslid van het toenmalige Agalev, van 1999 tot 2002. In die tijd zetelde hij ook in de gemeenteraad van Elsene. Later was hij schepen voor Groen in Vorst, waar hij vandaag nog woont, samen met zijn Franstalige echtgenote. Hij zetelde ook in het Vlaams Parlement en in de federale Senaat als gemeenschapssenator.

Luckas Vander Taelen is ook en misschien vooral journalist, reportagemaker, columnist, presentator van praatprogramma's. Hij is allesbehalve een onbekende bij RTBF, Bruzz, VTM, VRTNws, De Afspraak, De Standaard, De Tijd, Doorbraak.

Hij was intendant van het Vlaams Audiovisueel Fonds en docent aan de Brusselse filmschool RITCS en de Erasmushogeschool Brussel.

Sinds 2015 is hij voorzitter van het Louis Paul Boon Genootschap.

Onder zijn aan Brussel gewijde boeken noteren we:

Berichten uit Brussel, leven in de hoofdstad (Houtekiet, 2011),

Brussel, een politiek-incorrecte schets (Van Halewyck, 2012),

Mijn gedacht, opinies over Brussel en andere belangrijke zaken (Houtekiet, 2017),

Brussel, de stad waar ik van hou (met interviews - Houtekiet, 2019)

Achille (over zijn grootvader in WOI - Ertsberg, 2023).