

VIRA

Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Internationale Relaties-Anders, vzw

526 Louisalaan, 1000 Brussel

vira@mail.org

www.vira-org.be

Brussel, 21 januari 2011

INTERVENTIE VAN VIRA-VOORZITTER

Ere-Ambassadeur Willy STEVENS

bij de nieuwjaarsconferentie van VIRA met de conferentie van

Jacques Graaf Rogge

over het thema

"Het geopolitiek belang van de Olympische Spelen"

vrijdag 21 januari 2011 om 18u00

in het Atrium GDF-SUEZ, Troonplein 1, 1000 Brussel (metro Troon)

VOORSTELLING GRAAF ROGGE (F6)

In mijn korte voorstelling van Graaf Jacques Rogge zal ik mij beperken tot het toelichten van drie aspecten van zijn veelzijdig en fascinerend zijn; de sportman, de humanitaire-humanist en de sportbestuurder en dan vooral de chif executive van de machtigste sportorganisatie ter wereld, met name het Internationaal Olympisch Comité.

DE SPORTMAN

Graaf Rogge, sporten zit bij u onmiskenbaar in de genen. Dit wil ik illustreren aan de hand van enkele foto's. Uw grootvader Jules was in het begin van de twintigste eeuw amateur-wielrenner en een promotor van deze sport. **(F7)** Uw vader Charles en uw moeder Suzanne waren fervente zeilers **(F8)**. Uw vader werd Belgisch kampioen in roeien en in veldhockey en deed ook aan atletiek. Uw beide ouders speelden nog golf in Sint Martens Latem tot hun negentig jaar. De echte passie van de familie Rogge was zeilen **(F9)**. Niet alleen voor u, maar ook voor uw broer Philippe, die Belgisch kampioen werd en voor uw zussen Carine en Martine. Ook uw zoon Philippe beoefende op zeer voortreffelijke wijze de zeilsport.

U bedreef vele sporten maar zeilen was echt uw ding **(F10)**. Op uw zeventiende werd u in die leeftijdscategorie nummer één van de wereld. Van 1965 tot 1980 was U ononderbroken Belgisch kampioen van het zeilen. **(F11)**. U nam driemaal deel aan de Olympische spelen in de FINN-klasse. Ooit nam U het op tegen de befaamde André Nelis, die drie dubbele wereldkampioen.

(F12) Ook rugby boeide u enorm, ook al omdat in deze fysiek veeleisende sport de teamsolidariteit centraal staat. Om de ploeg toe te laten een try te scoren moet het individu zich volledig wegcijferen. Tienmaal maakte u deel uit van de Belgische Nationale rugbyteam.

(F13) Verder speelde U veldhockey, maar u heeft toegegeven dat u het meer moest hebben van inzet dan van talent. Drie andere sporten door u beoefend waren skiën en dit vanaf uw 12 jaar in Val d'Isère, het dorp van uw grote vriend Jean-Claude Killy. Af en toe heeft u ook golf gespeeld met niemand minder dan met Roger Moens en Gaston Roelants, beiden hier aanwezig. Ook gewichtheffen vond u een fantastische sport. Alsof dat alle nog niet genoeg was, is u een enorme fan van wielrennen en uiteraard een vriend van Eddy Merckx.

DE HUMANIST

Ik gebruik deze term hier in de ruime zin van menslievendheid en zelfvervolmaking, kenmerken van de Griekse oudheid. **(F14)**.

U werd orthopedisch chirurg, een veeleisend beroep waar ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt die het overleven en het verdere bestaan van een patiënt indringend kunnen veranderen. U was een van de eerste chirurgen in België die gewrichten opereerde via een artroscopie. Later is u zich gaan specialiseren met alles wat met de knie te maken heeft. Tot vlak voor uw aanstelling als Voorzitter van het IOC in 2001 heeft u uw medisch beroep samen met uw engagement als sporter en sportbestuurder uitgeoefend. Hiervoor was discipline en doorzettingsvermogen vereist.

Fairplay staat hoog in uw vaandel geschreven. In 1966 kende de Algemene Vergadering van het BOIC u de nationale trofee voor de fairplay toe omdat u tijdens een regatta had opgegeven om hulp te bieden aan een tegenstander die verstrengeld was geraakt in het want van zijn boot en daardoor dreigde te verdrinken.

Voor uw vrienden zou u alles doen. Roger Moens, die het wereldrecord in de 800 meter brak in 1955 zou het ervaren. In 1985 werd in zijn woning ingebroken en werden al zijn sportmedailles meegenomen. U zorgde ervoor dat in 2005 het IOC hem replica's zou schenken.

In uw leven staan de mens en de waarden van de mens centraal. **(F15)** Als Belgisch delegatieleider in München in 1972 was u niet alleen psycholoog maar ook biechtvader, klankbord en verzoener.

Uw inzet voor ontwikkelingslanden wordt ondermeer geïllustreerd door uw lidmaatschap van het raadgevend comité van de NGO "Close the Gap" dat gebruikte computers opkoopt en na herstel schenkt aan minderbedeelden

Voor u, als voorzitter van het IOC, komt het er niet alleen op aan de Olympische spelen te organiseren maar ook om de Olympische waarden te bevorderen. Voor u zijn de Olympische Spelen niet alleen een hoogstaand sportcompetitie maar een universeel evenement of feest dat een boodschap van vreugde, vrede, solidariteit en broederschap onder de volkeren en onder de mannen en vrouwen van de wereld uitdraagt.

U zorgde ervoor dat via de befaamde wildcards en het herverdelen van inkomsten van het IOC ook sportlui uit armere landen aan de Olympiades kunnen deelnemen. Onder uw impuls ondersteunt het IOC inderdaad ook de minst bedeelden, de vluchtelingen en de slachtoffers van de natuurrampen, zoals verleden jaar in Haiti.

Via de sport wordt de aidspreventie bevorderd en de gezondheid van de sociale re-integratie van atleten. U waakt er verder op dat bij de levenscyclus van elk Olympisch project degelijk rekening wordt gehouden met milieubescherming en duurzame ontwikkeling waardoor het concept "Groene Olympische Spelen" meer en meer een realiteit worden.

Uw sociaal engagement doet u een grote aandacht besteden aan het onderwijzen van sport om de jongeren opnieuw aan het sporten te krijgen. De integratie van sport, cultuur en opvoeding ligt u nauw aan het hart maar ook de sociale reconversie van de atleten na hun carrière.

Kortom, sport beschouwt u als een belangrijke sociale verantwoordelijkheid en een bron van hoop en vreugde die bijdraagt tot het versterken van de nationale identiteit en die een bindmiddel kan zijn tussen etnische groepen.

In 2000 werd u Voorzitter van de "Internationale Stichting van voor de Olympische wapenstilstand" wiens taak erin bestaat de Olympische idealen uit te dragen ten dienste van de vrede, de vriendschap

en de internationale verstandhouding en met nadruk te vragen om de gewapende conflicten tijdens de Spelen op te schorten zoals dat 38 eeuwen geleden het geval was.

Voor een gedreven humanist als u, is sport is niet de enige passie. Alles wat het menselijk brein geproduceerd heeft boeit u ten zeerste. Spijts uw drukke agenda vindt u tijd voor lezen van boeken over wetenschap, economie en geschiedenis. Met uw vrouw deelt u een enorme interesse voor moderne kunst waarover u alles wil weten. Telkens als u in een nieuw land aankomt poogt u de lokale musea te bezoeken. Verder luistert u veel naar klassieke muziek en opera; vooral de stemmen van José Van Dam en Pavarotti geven u immens genoeg. Maar ook ballet, en vooral moderne dans krijgen uw aandacht. U betreurt het dat u nooit een muziekinstrument heeft leren bespelen. Om dit goed te maken kan men niet uitsluiten dat u nog pianolessen zal nemen wanneer kalmere dagen voor u zullen aanbreken.

DE SPORTBESTUURDER

Uw betrokkenheid bij de Olympische spelen als sporter en later als sportbestuurder is bijzonder divers en indrukwekkend. U heeft deelgenomen aan drie Olympische spelen, was vijf keer leider van de Belgische delegatie, u was voorzitter van het BOIC (**F16**) en van de Europese Olympische comités en thans sinds 2001 jaar voorzitter van het IOC (**F17**). Al met al is u reeds 45 jaar actief binnen de Olympische Beweging.

Twee personen waren uw mentor voor uw taak als opperste sportbestuurder: (**F18**) Raoul Mollet, de charismatische waal en beroepsmilitair, die uw carrière als Olympisch bestuurder lanceerde en die ook internationaal aanzien wordt als een van de grootste sportvisionairs aller tijden. Uw voorganger, de Spanjaard Juan Antonio Samaranch die u geleerd heeft wat sportbeleid eigenlijk is (**F19**). Ook hij had een grote bewondering voor Raoul Mollet en beschouwde hem als zijn meester.

Tijdens uw mandaat als IOC Voorzitter (**F20**), en ook reeds vroeger, heeft u zich op uitzonderlijke wijze ingezet ondermeer voor vijf cruciale objectieven:

- het afremmen van grootschaligheid en de zware investeringskost der spelen ook al om de organisatie van de Spelen aan een minder rijk land te kunnen toekennen
- het verdedigen van de sportethiek via respect voor de anderen en het weren en bestraffen van valsspelers en dopingszondaars; dit laatste objectief - dat u de bijnaam "Mister clean" bezorgde - streeft u na middels het verruimen van de contrôles binnen maar ook buiten competitie; terzake past u een ijzeren nultolerantie toe en aarzelt u niet atleten die een zware overtreding hebben gepleegd levenslang te schorsen of aanzienlijke financiële boetes op te leggen.
- de strijd tegen corruptie dankzij onder meer de onafhankelijkheid en vastberadenheid ten aanzien van het gastland. Ooit trok u naar Moskou om er bij de President op aan te dringen de doping en corruptie in de Russische sportsector aan banden te leggen. U is speciaal bezorgd over de corruptie die kan ontstaan als gevolg van online weddenschappen.
- Het verbeteren van de arbitrages in sporten die functioneren op basis van de meningen van jury's en scheidsrechters.
- het organiseren van de Olympische Jeugdspelen om de jeugd voor te bereiden op een toekomstige sportieve en Olympische carrière.

Als modern manager staat u bekend als een perfectionist die veeleisend is voor zichzelf en de anderen, luisterbereid en innemend, bruggenbouwer, ijzersterk, kordaat en doordrijvend.

Het verdedigen van de Olympische waarden en uw voorbeeld hebben u uiteraard een “grote soft power” verleend. Dit werd onlangs bevestigd door het Amerikaanse tijdschrift Forbes dat u op plaats 60 gerangschikt heeft op de lijst van de meest invloedrijke personen in de wereld. Hierdoor laat u tientallen belangrijke regerende politieke leiders achter u. Uitgerekend wegens uw soft power wordt u in 204 lidstaten van het Internationaal Olympisch Comité ontvangen met de eerbewijzen van een staatshoofd.

Graaf Rogge, Lord of the Olympic Rings, ik geef u het woord.

Hulde aan Gravin Dr. Rogge -Anne BOVYN (F21).

Van u heeft u man ooit geschreven dat u altijd zijn steun en toeverlaat is geweest en dat u dadelijk had begrepen dat het leven van een atleet veel opofferingen vraagt, ook van de partner, en dat u daar nooit moeilijk heeft overgedaan.

Toen uw man in 2001 in Moskou tot IOC-voorzitter werd verkozen heeft hij u uit de grond van zijn hart bedankt en de anekdote verteld dat u hem in het begin van uw relatie aan de Universiteit van Gent hebt voorgesteld om uw spaarcentjes eerder te gebruiken voor een stel nieuwe zeilen dan voor een nieuw kleedje. Uw man heeft ooit gezegd dat hij u hiervoor eeuwig dankbaar is.

Toen uw man Voorzitter werd van het OIC heeft u ook niet geaarzeld met hem in Lausanne te gaan, wonen, uw beroep van radiologe op te geven en te aanvaarden minder dicht bij uw kinderen en vrienden te staan.

VIRA is u dankbaar omdat, dankzij uw inzet en aanmoediging, Graaf Rogge heeft kunnen doen voor ons land en voor de wereld wat hij deed.

Dank en huldebetoon aan Graaf Jacques Rogge (F22)

Roger Moens die in 1955 het wereldrecord brak op de 800 meter.
